

Hoofdstuk 8

Cornelia Maria Velders

Geboren te Tiel op 24 oktober 1888. Zij overleed in 1957 in De Bilt (Bilthoven). Ze ligt ook in het klooster begraven. Het enige dat ik weet is dat ze kloosterlinge was en in een klooster in Voorschoten zou hebben gezeten. Zij staat ook op de foto die is geplaatst bij Gerardus Velders (1834). Ze is volgens het bidprentje hiernaast overleden op 6 oktober 1957. Haar kloosternaam was zuster Sancia, 'De gezegende'. Deze zuster wordt ook wel tante Nonneke genoemd. Zuster Sancia zat in een klooster in België, waarschijnlijk Antwerpen. Bij de familie waren bezoeken aan haar heel gedenkvol. Het hele klooster stond dan op z'n kop. Fijne familie!

Op de foto hieronder zit zuster Sancia pontificaal in het midden. Rechts naast haar zit mijn overgrootvader Gerardus (1868). Aan de linkerkant zit de zus van Gerardus, Antonia, die getrouwd was met de man naast haar: Mattheus Janssen. Deze foto is vermoedelijk genomen tijdens haar 40-jarig kloosterleven, rond 1952. Er staan nog meer bekenden op deze foto. Zoekt u maar: tante Leen (staand), aan de andere kant zijn zuster Antonia uit 1866, met naast haar haar man Mattheus, ome Gras achteraan in het midden, enzovoorts.



Zuster Sancia met veel van haar familie rond 1952