

Hoofdstuk 16

Mattheus Velders

Geboren te Tiel op 4 april 1900. Ome Thijs trouwde op 27 augustus 1927 met tante Heintje. Het huwelijk vond plaats te Tiel. Tante Heintje heette Hendrika Johanna Leenders. De dame kan ik me nog herinneren. Klein, strenge blik, knotje grijs haar aan de achterkant en een ronde grote bril met donker montuur. Ome Thijs had een zaak in galanterieën in de Tolhuisstraat.



Tevens heeft hij een winkel gehad in speelgoedartikelen. Eerst in de Kleibergsestraat en later in de Voorstad. Met paard en wagen ging hij de boer op. Later werd hij bode bij Van Gent en Loos. Weer wat later werkte hij bij de Betuwe.

Uit dit huwelijk is één kind geboren: Wilhelmina Velders, geboren op 16 september 1931. Willy is overleden in oktober 2001. Ze was analiste in het ziekenhuis in Tiel, werd daarna hoofd van het laboratorium van dit ziekenhuis. Ze is nooit getrouwd. Ook was Willy actief in de gemeenteraad van Tiel voor de KVP (voorganger van het CDA). Deze familie kwam veel over de vloer bij Johan en Koosje. Willy van Johan en Koosje speelden veel met deze Willy.

Toen ome Thijs een winkel had met kinderspeelgoed, kwam het wel eens voor dat er wat kapot was. Cor Laheij was behoorlijk technisch aangelegd en repareerde regelmatig dit speelgoed. Ome Thijs was hem zeer dankbaar, maar Cor heeft er nooit iets voor gekregen.

Willy met haar moeder Heintje (1978)

Pedant

Tante Heintje was een pedante vrouw, maar ze was ook een heel actieve vrouw. Ze was altijd zeer dominant aanwezig. Ome Thijs was een goedge man met erg veel geduld. Hij kon ook niet anders, want anders was dit huwelijk een niet lang leven beschoren geweest. Samen met Johan van tante Leen zat Piet Velders (1923) in de etalage van de winkel in de Voorstad als kabouter. De eerste levende etalage. Ze moesten destijds allerlei figuren knippen uit kaarten in die etalage.



Tante Heintje en Ome Johan in 1978

Later ging ome Thijs werken bij een bodedienst. Ze woonden destijds in de Leliestraat in Tiel. Mijn moeder kan zich nog een andere anekdote herinneren. Op een dag stond het pand Puntenburg te koop. Een mooi huis op de hoek van de Konijnenwal en de Hoveniersweg. Tante Heintje stuurde met haar schelle stem ome Thijs weg om eens te gaan kijken wat voor mensen die kopers wel niet waren. In het pand Hoveniersweg 40a, waar opa woonde, stond tante Heintje meteen daarna te honen en tekeer te gaan tegen haar man. “Kèkt um daor is stoan, diejen gek. Hij hèt ok nerreges verstand van.”

Of het volgende daar een voorbeeld van is? Op een gegeven moment moest de diepvrieskist van ome Thijs worden schoongemaakt. Daarna moest het natuurlijk snel droog zijn, want alle diepgevroren spullen lagen in kranten ernaast. Ome Thijs pakte toen een elektrisch kacheltje en zette dat in de vriezer. Al vrij snel stond de vriezer in lichterlaaie en kreeg Thijs van zijn vrouw flink op z'n falie.

Een hobby van Thijs was tuinieren. Samen met Johan kon hij uren doorbrengen achter de bloemen en planten. Maar ome Thijs ging ook nogal eens biljarten in Hotel de Zon, bij zijn zuster Mien. Hij had op de één of andere manier al snel de bijnaam 'touché met oor'. Dit kwam door zijn nogal fors uitgevallen oren.

Volgens Annie Schroer waren Thijs en Heintje leuke, maar rustige mensen. Tante Heintje kon heel goed verhalen vertellen. Verhalen die ze had meegemaakt toen ze in Amsterdam werkte bij Vroom of bij Dreesmann in de huishouding. Ze was keukenmeid. Eén van haar verhalen speelde zich af in dat huis. Er zaten een stel mensen te vergaderen en zij kwam binnen met de koffie. Ze werd teruggestuurd, omdat de koffie niet goed was. Ze ging weer terug naar de keuken, wachtte vijf minuten en diende dezelfde koffie weer op. Toen was het wel goed.



*De gemeenteraad van Tiel in 1986. Zitten in het midden Willy Velders
De kogel van Tante Heintje*

Cor Laheij herinnert zich nog een andere anekdote over de familie. Tante Heintje was niet direct zijn favoriete tante. Leo Schoots (Leonardus Lambertus Schoots van 25 maart 1927) vertrok destijds naar Pretoria, Zuid-Afrika. Hij zat ook bij Vahalis. Op een gegeven moment zaten er wat familieleden op Kortgene, het eerdere huis van de familie Laheij. Tante Leen was er, ome Lenard en tante Heintje. Uit het ouderlijk huis van de vrouw van Cor kwam een stenen kogel. Ooit meegebracht door haar opa, opa was kolonel in het leger. Op een gegeven moment maakte tante Heintje een denigrerende opmerking tegen ome Lenard over Leo. Ome Lenard (de man met een psychose) liep op dat ogenblik naar de schoorsteen, waar die stenen kogel lag. Hij pakte die kogel beet om te kijken wat het was. Ze dachten toen met een paar man tegelijk: "Hij zal toch niet met die kogel naar tante Heintje gooien?" Daar heeft men het bij de familie Laheij nog regelmatig over: 'de kogel van tante Heintje.'



Jaap Schoots (zoon van Jo Schoots en Tonia Jansen): "Ja, die tante Heintje kan ik me nog goed herinneren. Daar was niks aan, aan dat vrouwke. Thijs had niks te vertellen. Hij is van 'erremoei' bij bodehuis van Os gaan werken. Hij zat er echter wel op kantoor. Het bodehuis was gevestigd aan de Zoutkeetstraat."

Vrachtauto van het gelijknamige Bodehuis



Kwartierstaat voor Wilhelmina Theodora Hendrika Velders

